

## Overweging 18<sup>e</sup> zondag door het jaar

Ex 16, 2-4. 12-15

Marcus 6, 24-35

Er zijn heel veel vragen die ons leven omringen, onder andere: Wat zoeken wij? Wat willen wij hebben? Wat is het belangrijkste in ons leven? Iedereen heeft een eigen antwoord op die vragen. Sommigen antwoorden waarschijnlijk dat ze naar rijkdom zoeken. Misschien zeggen anderen dat prestatie heel belangrijk is. Vele mensen denken ook dat roem hun prioriteit is. Als christenen worden wij ook uitgedaagd door die vragen. Het proces van het zoeken naar de antwoorden op die vragen duurt ons hele leven. Het is een onophoudelijk proces.

De lezingen die wij net hoorden laten ons weten wie God is in wie wij de antwoorden op onze vragen kunnen vinden. Hij is een luisterende God, zoals het in de eerste lezing is verteld. Hij is een trouwe God. Hoewel de Israëlieten veel klaagden, was God niet boos op hen. Hij gaf hun waar zij om vroegen, ondanks dat zij tegen Hem mopperden.

In de geschiedenis van de redding van de mens heeft God getoond dat zijn liefde oneindig is. Hij heeft ons niet alleen het dagelijkse brood gegeven maar ook het eeuwige Brood, dat het eeuwige leven geeft, zoals Jezus zegt in het evangelie: "wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben". Jezus heeft zichzelf geopenbaard als het Brood des levens voor alle mensen. Het levensbrood dat Jezus heeft gegeven is een plek waar wij ons einddoel kunnen bereiken. Het brood des levens is geen fysiek brood zoals wij iedere dag eten maar het is de bron van het leven dat de vreugde, de waarheid en de redding aan de mensen kan geven.

De lering van Jezus over het levende Brood is beslist niet makkelijk te bergrijpen. Jezus zegt dat Hij het levende Brood is. Hoe kunnen wij van Hem eten? Dit is een logische vraag. Want op andere momenten waren mensen boos op Jezus, omdat Jezus hen vroeg om van zijn vlees te eten en van zijn bloed te drinken. Hoe kan dat? Wat betekent dat dat Jezus ons vraagt om van Hem te eten? Volgens mij maakt het Evangelie van vandaag het duidelijk. Jezus vraagt ons om in Hem te geloven. In de Eucharistie ontvangen wij het lichaam van Christus. Dat betekent dat wij Hem in ons leven ontvangen als de bron en

de grond van ons leven. Wij vertrouwen op Hem en tegelijkertijd vertrouwen wij ons toe aan Hem.

In Hem laten wij ons door Hem zuiveren tot nieuw leven waar wij niet meer leven van vlees, maar van geest. Door het eten van het Brood des levens zijn wij geroepen om opnieuw te leven, want Christus leeft in ons. Het is het Brood dat ons kracht geeft om elkaar lief te hebben, elkaar te helpen en ondersteunen, om ons leven met elkaar te delen en om elkaar te vergeven.

Zuster en broeders....

De uitnodiging om te eten van het Brood des levens is een roeping om van zijn liefde te getuigen. Jezus heeft laten zien dat zijn leven een offer is. Hij heeft zichzelf geofferd om te tonen hoe groot zijn liefde is voor ons. Van het levende brood leven betekent dat wij getuigen van Gods liefde, door ons leven aan anderen te geven. Op deze manier zien mensen Christus in ons leven en in wat wij doen.

Tegelijkertijd is het een roeping om de missie van Christus voort te zetten. Zoals wij naar het dagelijkse eten en drinken hongeren en dorsten, zo worden wij ook gevraagd om te hongeren en dorsten naar liefde, gerechtigheid, vrede, "bonum commune", en vreugde in de heilige Geest.

Ik heb ooit een korte video bekeken en ik was geïnteresseerd in de woorden van de man in die video. Hij zegt: "We kunnen een huis kopen, maar met ons geld kunnen we geen thuisgevoel kopen. Met geld kunnen we een klok kopen maar niet de tijd. We kunnen een mooi bed kopen maar we kunnen geen lekkere slaap kopen met ons geld. Met geld kunnen we eten hebben, maar we kunnen geen eetlust kopen met geld. We kunnen een dokter betalen maar we kunnen geen goede gezondheid kopen met geld. Met geld kunnen we verzekering hebben maar geen veiligheid." Jezus vraagt ons om te werken voor het voedsel dat blijft om eeuwig te leven want Hij weet precies wat wij nodig hebben en wat het belangrijkste is voor ons. Hij geeft ons alles wat de wereld ons niet kan geven. Laten wij altijd bidden: "Heer, geeft ons altijd het Brood des levens".

Pastor Simon Taa o.carm.